

Αγόπη...

Το
Μεγάλο
Βιβλίο του
Χιονιού


...για τώρα και
για πάντα



Το μικρό αρκουδάκι έχει χαθεί.
Δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς
συνέβη αυτό.
Δεν μπορεί να βρει τη μαμά του.
Την ψάχνει παντού...

Νιώθει τόσο μόνο και κρυώνει.






- Κύριε Θαλάσσιε Ίππε,
είδες τη μητέρα μου; Είναι
μεγάλη και έχει χρώμα
λευκό. Την αγαπώ πάρα
πολύ γιατί με κρατάει
στην αγκαλιά της
όταν φοβάμαι ή
στενοχωριέμαι.



- Όχι, μικρέ
μου, δεν είδα
πουθενά τη μητέρα σου.



- Κυρία Αλεπού, είδες τη
μητέρα μου; Είναι γρήγορη και
δυνατή. Την αγαπώ πάρα πολύ
γιατί με βοηθά κάθε μέρα.

- Όχι, μικρέ μου, δεν
είδα τη μητέρα σου.





- Γεια σου, Γιαχιά Φώκια, είδες τη μητέρα μου; Είναι καλή κι ευγενική. Την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί με χαργαλάει, με αγκαλιάζει και με κάνει να γελάω όταν είμαι λυπημένος...

- Όχι, μικρέ μου, δεν είδα τη μαμά σου.



- Γεια σου, κύριε Λύκε, είδες τη μητέρα μου; Είναι ήρεμη και υπομονετική. Την αγαπώ πολύ, γιατί μου μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα!



- Όχι, μικρέ μου, δεν είδα τη μητέρα σου.



An illustration of a mother bear and her cub on a small ice floe in a blue sea. The mother bear is on the left, looking towards the cub. The cub is sitting on the ice floe, looking up at the mother bear. The background shows a blue sea with other ice floes and a white sky with falling snow.

- Γεια σου, κυρία Μεγάλη
Φάλαινα, είδες τη μητέρα
μου; Είναι στοργική. Την
αγαπώ πάρα πολύ,
επειδή με φιλάει και
με αγκαλιάζει με
στοργή...


An illustration of a large, dark blue whale with a white eye and a small smile, swimming in a blue sea. The whale is the central focus of the right page. The background shows a blue sea with a white sky and falling snow.

- Όχι, μικρέ μου, δεν είδα
τη μητέρα σου.

- Γεια σου κυρία
Λαχίνα, είδες τη
μητέρα μου; Δεν
μπορώ να τη βρω. Την
αγαπώ πάρα πολύ, γιατί με
κρατά ζεστό και δίπλα της νιώθω τόσο
ασφαλής το βράδυ.

- Όχι, μικρέ
μου, δεν
είδα τη
μητέρα
σου.





Το μικρό αρκουδάκι κάθεται στο χιόνι και είναι έτοιμο να κλάψει...


Και ξαφνικά...

- Τι συμβαίνει εδώ; Γιατί κλαις, μικρέ μου... Ήμουν έξω για να μας βρω νέο σπίτι, το ξέχασες;





- MAMA...!!!!



Η Μητέρα Αρκούδα
και το Μικρό
Αρκουδάκι περπατούν
μαζί στο χιόνι.

- Θα με αγαπάς, μαμά,
ακόμα και αν είμαι
άτακτος;
- Φυσικά, λέει η Μητέρα
Αρκούδα.

- Θα με αγαπάς ακόμα
και αν αρρωστήσω;
- Και βέβαια, μικρέ μου.

- Θα ψάξεις να με
βρεις εάν χαθώ;
- Σε όλον τον κόσμο...

Η αγάπη που έχω για σένα
δε θα τελειώσει ποτέ.

Όλοι αγαπούν τη μαμά τους
... ειδικά ΕΓΩ...!



Σχεδιασμός © KarpouziArtStudio
for Sofita Publications

© 2020 Εκδόσεις Σοφίτα
Λεμεσός - Κύπρος
Τηλ. 70004404

Επιμέλεια: Μάρα Βίνου
Διορθώσεις κειμένου:
Δέσποινα Δαμιανού

Μια ιστορία από τη © Σόνα Μιλίου
Εικονογράφηση: Ναταλία Βέτροβα

